

Jezus Christus blijft dezelfde

Hebreeën 13

⁸*Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!*

De wereld staat in brand! Het is oorlog in Oekraïne. En dat is verschrikkelijk, er sterven onschuldige mensen, om niets. Het is oorlog, vanwege de waanbeelden van een dictator. Het lijden van de Oekraïners is enorm. En ik ben ervan overtuigd dat ook in Rusland geleden wordt....

En ineens zien we hoe wankel onze vrede is. Ineens zien we hoe dichtbij een verdere escalatie is. Je zou er bang van kunnen worden.

En midden in deze crisis is Jezus onveranderlijk. Zijn karakter, zijn wezen, verandert nooit, daar kunnen we van op aan. *Niet als het oorlog is, niet als je persoonlijk leed te dragen hebt, niet als je ziek bent, niet als je tegenslag hebt, niet als je verdriet te dragen hebt.*

Hij verandert nooit. Dat is goed nieuws

Maar wie is Jezus dan? We gaan vandaag kijken wat Hij hier zelf over zegt. We gaan lezen uit het evangelie van Johannes.

We bekijken vandaag – kort – de IK BEN uitspraken van Jezus.

Johannes 6

³⁵*'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.'*

- Diep van binnen is iets – een leegte – die pas gevuld is als we Jezus ontmoeten. Een ander woord voor die leegte is misschien, vervreemding. Wat doe ik hier? Die leegte/die honger (vaak latent aanwezig) die vervreemding kan alleen vervuld worden in de ontmoeting met God

Johannes 8

¹²*Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'*

- *Volgen! In de buurt van Jezus blijven!*
- *Je hebt nu zelf licht, dat leven geeft*
- *Verspreiding - Uitnodiging*

Johannes 10

⁷*Hij ging verder: 'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. ⁸Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. ⁹*

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. ¹⁰Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

- Door Jezus leren we het leven kennen
- Door Jezus ontvangen we het leven
- Door Hem te erkennen als zoon van God ontvangen we het leven.

Johannes 10

¹¹*Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.*

- Zo is God. Hij doet alles – geeft zelfs zijn leven – voor jouw welzijn!

Johannes 11

²⁵*Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, ²⁶en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.*

- De dood hier op aarde is niet het einde.
- Eeuwig perspectief – we zijn deel van de eeuwigheid

Johannes 14

⁶*Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. ⁷Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'*

- Door naar Jezus te kijken, leren we de Vader kennen.
- Ik ben de waarheid – als je naar mij kijkt, zie je de waarheid over God
- De waarheid is een persoon – geen doctrine of leer

Johannes 15

¹*Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.*

.....

⁴*Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.*

- Blijf in Mij. Zie je hoe relationeel dat is? Blijf verbonden aan Mij. Haal bij Mij je voeding. Het leven is bij Jezus te krijgen.

Hebreeën 13

⁸*Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!*

AMEN